

Nyheter från Radiomuseet

Nr 33, 3 oktober 2011

Detta nyhetsbrev är sänt till alla medlemmar som vi har e-postadresser till i vårt medlemsregister och som inte meddelat att de inte vill ha nyhetsbrevet. Meddela någon av oss om du inte vill ha nyhetsbrevet i fortsättningen eller om du vill ha det ställt till någon annan e-postadress.

Lars Lindskog

Redaktör

l.lindskog@hem.utfors.se

Viktor Ohlsson

Webbmaster

viktor.ohlsson@von.pp.se

Invigning av en minnesplats vid Gnistängen i Göteborg



Bild: Lars Lindskog

Söndagen den 18:e september 2011 var det 100 år sedan den första radiostationen på Västkusten öppnades för "allmän korrespondens".

Den låg på, vad som senare kom att kallas för "Gnistängen", norr om Gnistångstunneln i Kungsten, Göteborg. Marken ägdes av försvaret och stationen var resultatet av ett samarbetsprojekt mellan Kungliga Marinförvaltningen och Kungliga Telegrafverket. Därför var det naturligt att representanter för försvaret ledde invigningen med tal och musik.



Bild: Lars Lindskog

Hemvärnets sextett spelade



Bild: Lars Lindskog

Klockan 13 höll överste Leif Härdig, ställföreträdande chef för Göteborgs Garnison, sitt invigningstal och avtäckte minnesmärket. Ceremonin avslutades med en festfanfar från orkestern.



Bild: Lars Lindskog

Den snygga skylten med både svensk och engelsk text står här väl förankrad

Göteborg Radio 1911

På denna plats öppnades officiellt den 18 september 1911 västkustens första kustradiostation. Den benämndes först "Älfsborgs Gnistsignalstation" och använde anropssignalen "GSG" fram till 1913, då signalen blev "SAB". Stationen byggdes gemensamt av Kungl. Telegrafverket och Kungl. Marinförvaltningen och övertogs av Kungl. Telegrafverket helt 1912. År 1916 ändrades namnet till "Göteborg Radio".

Från 1930 manövrerades kortvågssändarna på Gnistängen från en mottagarstation i Kungsbacka och nu användes anropssignalen "SAG", en signal som behölls till nedläggningen år 1994.

1948 flyttades verksamheten till en station på Onsalalandet med sändare i Vallda vid Lerkil och mottagare vid Rörvik.

Byggnaden på Gnistängen stod kvar till 1962, då Göteborgs Brandkår eldade upp den som ett övningsprojekt.

Denna minnestavla avtäcktes på 100-årsdagen av öppnandet den 18 september 2011.



Bild: Lars Lindskog

Lars Kålland i samtal med Ingrid Glans som är 90 år och har bott vid Gnistängen under större delen av sitt liv och minns masten väldigt väl.

Lars Lindskog
l.lindskog@hem.utfors.se

Lars Kålland
sm6nm@telia.com

Radiotelegrafistträff på Radiomuseet i Göteborg



Bild: Sven Persson

Lördagen den 17 september träffades ett sextiototal telegrafister på Radiomuseet i Göteborg. Vid ankomsten till museet fick de sända sitt namn med en telegrafnyckel vilket inte var helt lätt för några. Vice ordföranden i Radiohistoriska Föreningen i Västsverige, Åke Kjellin, hälsade alla välkomna och hoppades det skulle bli en givande samvaro.

Lars Kålland gjorde en resumé över de sju telegrafistträffar som arrangerats i föreningens regi och sa att det var roligt att se att många ansikten återkommer men han tillade att kåren av telegrafister krymper. Varje deltagare fick var sin DVD "Göteborg Kustradiostation 100 år"

Deltagarnas tack till föreningen framfördes av Ulf Sjödén. Ett stort tack och en blomsterkvast gick till de medlemmar i föreningen som hjälpt till vid arrangemanget. Det var lite oklart när nästa träff skulle äga rum men föreningen återkommer om detta senare.



Bilder: Sven Persson

Ulf Sjöden höll tacktalet

Höger bild: Birger Andersson tackade kvällens serveringspersonal Birgitta Söderlund samt Lollo och Ingvar Lund



Denna DVD, som innehåller två bildspel samt två kompendier: "Fartygsradio under 100 år" och "Göteborg Kustradio 100 år" är sammanställd av medlemmar i Radiohistoriska Föreningen i Västsverige och finns att köpa på Radiomuseet för 150:-

Sven Persson

sven.sm6ahu@telia.com

Kom och fynda i oktober

Radiomuseet har för mycket materiel i sina gömmor, som vi ska göra oss av med. Det rör sig om både hemelektronik och industrielektronik och viss amatörradioutrustning. Vi har många gamla radioapparater, bandspelare, mätinstrument och antenmateriel mm, som vi på grund av utrymmesbrist inte kan bevara.

Här finns mycket som kan vara av intresse för hemmapulande radioamatörer och andra elektronikintresserade. Därför vill vi inte bara kasta bort det, utan låta intresserade få överta det. En del grejer, som är värdefulla och användbara, kommer vi att sälja till ett mycket lågt pris. Annat kommer att vara gratis.

Vi har valt att i första hand vända oss till amatörradioföreningar i västsverige (SM6-distriktet). Under två helger i oktober kommer det att vara öppet hus i vårt lagerutrymme för försäljning och avhämtning.

För de, som inte tidigare besökt museet, rekommenderas samtidigt en rundvandring bland museets unika samling av rundradio, militärradio, fartygsradio, amatörradio och mätelektronik från början av 1900-talet och fram till våra dagar.

När:

Lördag och söndag den 8 och 9 samt den 15 och 16 oktober, kl 12–15.

Var:

Radiomuseet i Göteborg, Anders Carlssons gata 2 på Lundbystrand, Hisingen. Busshållplats Regnbågsgatan.



Samordnare

Bengt Lindberg benli@globalnet.net

TILL MINNE



Bild: Sven Persson



Bild: Radio 88

Vår medlem Ulf Ligander har hastigt avlidit 60 år gammal. Ulf satt i vår styrelse under verksamhetsåren 2010-2011. Tyvärr kunde Ulf inte delta så aktivt som han önskade i Radiomuseets verksamhet beroende på sviktande hälsa, men vi minns med stor glädje och värme hans intressanta presentation av tekniken bakom Radio 88 i Partille vid vårmötet den 12 juni 2010. Ulf var både den kompetente teknikern bakom sändningsutrustningen och själv en regelbundet hörd radiovärd vid många av utsändningarna.

Mer om Ulf Ligander och hans verksamhet återfinns på hemsidan www.radio88.nu

Där återfinns även hans otroligt initierade beskrivningar av tekniken bakom Radio88. Se närmare på:

<http://www.radio88.nu/Sandarenarklar.htm>

<http://www.radio88.nu/Howtomakeagoodsoundingfmtransmitter.htm>

Även två andra, tidigare mycket aktiva medlemmar har lämnat oss. Båda har betytt

mycket för Radiomuseet under många år. Detta gäller Lars Lyckberg, Henån, som blev 78 år samt Åke Skoog, Partille, som blev 80 år.



Bild: Lars Kålland

Åke Skoog

Audionen har fått en ny redaktör

Jag har tagit på mig uppdraget att vara Audionens redaktör tills vidare. Audionen nr 4 2011 kommer att sändas ut till alla medlemmar i god tid före kvartalsmötet lördagen den 10 december. Detta betyder att sista inlämningsdag för material till Audionen nr 4 2011 blir den **15 november**.

Den gamla e-postadressen www.audionen@telia.se gäller tyvärr inte längre. Tills vidare får allt material sändas till min egen e-postadress nedan. Välkomna med inlägg till Audionen nr 4 2011!

Sven Persson
sven.sm6ahu@telia.com

Till alla våra medlemmar!

Skriv, ring eller meila Dina tankar och idéer inför Radiomuseets framtid. Kanske är det något som Du själv skulle vilja vara med och arbeta med. Välkommen även med bilder, kommentarer och inlägg både till Audionen och Nyheter från Radiomuseet! Vi ser fram emot att få dessa!

Audionen		Nyheter från Radiomuseet
Sven Persson		Lars Lindskog
sven.sm6ahu@telia.com		l.lindskog@hem.utfors.se

Facebook

Besök Radiomuseets sida på Facebook. Vill Du nå ut med något meddelande eller någon fråga om radio som Du vill skall läsas av nya och oftast yngre personer så är Radiomuseets adress på Facebook väl värd att pröva!

Adressen är:
<http://www.facebook.com/home.php?#/pages/Goteborg-Sweden/Radiomuseet/136495834874?ref=ts>

Höstdagjämningen är här!

Många hälsningar från

Radiohistoriska Föreningen i Västsverige